

# Welkom Vriend

Gatha voor het verwelkomen van een gast

Als een onheilzame mentale formatie opkomt, kunnen we stoppen, hem herkennen en hem begroeten als een oude vriend met wie we een kop thee gaan drinken.

The image shows a musical score for the song 'Welkom Vriend'. It consists of three staves of music in a treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The lyrics are written below the notes. The first staff contains the lyrics: 'Wel-kom, wel-kom, vriend. Ik wist dat je een keer zou ko-men, ik'. The second staff contains: 'weet dat je een keer zult gaan. En on-der-tus-sen zul-len wij el-'. The third staff contains: 'kaars ge-zel-schap zijn Wel - kom, wel - kom, vriend.' The music is written in a simple, melodic style with quarter and eighth notes.

Wel-kom, wel-kom, vriend. Ik wist dat je een keer zou ko-men, ik  
weet dat je een keer zult gaan. En on-der-tus-sen zul-len wij el-  
kaars ge-zel-schap zijn Wel - kom, wel - kom, vriend.

Tekst en muziek: Floris Dercksen